



דע את משפחתך 007 גוף ונשמה

כל איש ואשה יש להם חיבור של "עצם מעצמי", וחיבור של "בשר מבשרי", כלומר יש להם שני חיבורים -- חיבור של גוף ושל נשמה.

מהו מבט הגוף ומבט הנשמה?

במבט הגוף, מתי הם נולדים? בזמן מסויים. ואיפה נולדים? הוא נולד במקומו והיא נולדה במקומה - והם התחתנו. אבל במבט של נשמה, הוא גיל זה והיא גיל זה. זהו מבט פנימי יותר. יש נפקא מיניה, ונבאר, אבל זהו תמצית הדברים.

לפעמים רואים אדם שהוא שבעים שנה, והולך לבית עולמו, כדרכו של אדם. מעשים בכל יום. בהלוויה שלו, מה אומרים עליו אנשים? הוא זקן, הוא אוכל מעט, והוא חלוש... זהו מבט הגוף. אם אנו מתסכלים על העתיד במבט הגוף, כן המבט של עכשיו הוא ממבט הגוף.

מבט הגוף הוא חיי דמיון, האדם אינו חי העבר שלו או העתיד שלו - אינו חי ההווה שלו, כל ההווה שלו הוא רק חיי דמיון. אדם החי חיי דמיון אינו חווה עצמו!

יש לנו אלפי אלפים של חוויות בחיים, אבל כמה חויית אנו חווים? במבט הגוף, אין לנו חוויות, רק דמיונות.

כמה פעמים התחתנת? במבט הגוף, זהו שאלה של שטות. אבל ממבט הנשמה, אז שאלה זו יש לה מקום. ממבט הנשמה, כל דבר הוא תהליך - ואני חי בכל דבר, אני חווה כל דבר עוד ועוד.

כשנולד ילד, אומרים "מזל טוב". מה המזל טוב? מה השמחה יש כאן? מנהג ישראל תורה הוא, אבל מה העומק הזה?

בחז"ל אמרו, "על כרחך אתה נוצר ועל כרחך אתה מת..." לכאורה יש צער כשנולד בן! למה? במשנה אומרת שעל כרחו הוא נולד! א"כ מה השמחה בלידת בן? הילד לא רוצה לבוא כאן!

מה השמחה בלידת ילד? (גם הוא בוכה...)

ממבט נשמה, צריך להשתתף בלויה משום שאתה משתתף בצערך, משום שעל כרחו הוא מת. ובלידת בן, אתה צריך להשתתף בצרתו - שעל כרחו אתה נוצר.

צורת החתונות שלנו שאנו רואים היום הוא ממבט הגוף, כמו חתונות הגויים! כל המוסיקה והצלמים בחתונות הם שמחה גופנית, צורת חיים של גויים. זהו ההתחלה ל"בית נאמן בישראל"?! ובנ"א מתרצים זאת משום שזהו "רק פעם אחת בחיים". אבל זהו פעם אחת במות!

מה המביט שלנו על הבת זוג שלנו? אם חיינו הוא חיי גוף, חיי הנשואין הם רק "השתנות", שהאדם מרגיש "שינוי" בחיים שלו. אבל ממבט הנשמה, הנשואין הוא שלב שהאדם צריך לעבור בחיים, אז אין החתונה והנשואין רק "שינוי" בחיים, אלא הוא שלב משלבי החיים. יום החתונה הוא שלב, נשואין הוא שלב, וכל יום בחיי נשואין שלו הוא שלב שצריך לעבור במערכת של עבודת ה'. כל שלחן שהוא קונה להבית הוא שלב בחיים! זהו חיים ממבט הנשמה.

- [ידע את משפחתך](#) [1]

Source: <https://bilvavi.net/shiur/גוףונשמה/007-דעאתמשפחתך-007-גוףונשמה>

Links

[1] <https://bilvavi.net/daes.mish>